



Laurette Achten

Tekst overlijden Laurette tijdens de uitvaartliturgie van woensdag 26.06.2019 te Hasselt door Julien in naam van de club.

Beste Pol en Kinderen, beste familie ;

Voor Laurette, onze fietsvriendin, is er geen morgen meer, nooit nog een morgen voor haar. Onze Laurette, een sportvrouw, die de vele ritten van onze kalender heeft gereden is plots van ons heen gegaan, zacht, voor altijd ingeslapen. Wij ,allen, blijven achter sprakeloos en vol ongelooft.

Wij reageren op een interne, droevige manier. Wij vinden het allen zo oneerlijk, dat zij heeft moeten zwichten voor het noodlot.

Pol en Laurette zijn in 't begin van 2012 bij ons aangesloten, ja de fietsmicrobe had toegeslagen. Onmiddellijk waren ze beiden bereid om te helpen en bij te springen bij de vele activiteiten van de club. Laurette was, mede door haar beroep als verpleegkundige, en als vrijwilligster bij het huis Erika Thijs VZW, steeds een luisterend oor en van haar kwam altijd een opbeurend woord. Haar lach, haar diverse interesses zullen wij voor altijd missen in de groep, en in de club.

Soms gebeuren dingen, die wij niet begrijpen en die ons machteloos maken. Iedere dag, elk jaar zullen wij U missen. De jaren zullen veel verzachten in het verdriet van 'n mens, maar nooit zullen wij vergeten wat voor een mooie persoon jij waart. Gij zult altijd bij ons zijn op onze vele tochten.

Ja, er zal straks een ogenblik komen, dat dit triestig verhaal even verdrongen wordt, maar steeds zullen wij haar aanwezigheid voelen.

Daarom doet zo 'n definitief afscheid zo 'n verdriet, omdat dat een leegte achterlaat, die niemand ziet.

Laurette, als je ons zou horen gelieve ons te vergeven, dat wij tijdens onze vele ontmoetingen nooit tegen jou gezegd hebben : jij bent een prachtvrouw !

Aan Pol, kinderen en kleinkind en familie biedt de club haar innige deelneming aan in dat groot verlies. Mogen deze gemeente woorden toch een kleine troost voor jullie betekenen. Weet dat wij er altijd voor jullie zullen zijn, want als je klappen krijgt in het leven is er slechts één ding wat telt en dat is liefde !