

Fietsvakantie Schweich

Enkele weken voor afreisdatum werden de fietsritten voor groep 1 , 2 en 3 uitgestippeld .
Daags voor vertrek werd de huurcamionette nog aangepast voor fietstransport .

Maandagmorgen 6u30 was het zover : met een lange colonne reden we richting de Moezel.
Aangekomen te Schweich , picknickten alle 19 tesamen en startten dan met hun eerste rit.
Met 10 mensen werd er naar Neumagen-Dhron gefietst , de helft bleef daar terrassen , de
anderen fietsten verder tot Bernkastel-Kues .

De andere 9 reden een mooie klim langs de Moezelflank te Piesport , met 10 km verder de
snelle afdaling naar Hetzerath , waar er werd gegeten . In Trier was Edwin , na meer dan
100 km , nog fit genoeg om via het wandelpad naar de kapel op de Markusberg te fietsen ,
met 36/32 als kleinste versnelling . Een zeer uitzonderlijke prestatie . Nadien , in het hotel ,
konden we tesamen de voetbalmatch België-Panama nog zien eindigen met 3-0 .

Dinsdag fietsten gr. 2 en 3 een eind samen . Dan splitsen de elektro's zich af voor een
stadsbezoek aan Trier . De anderen vervolgen hun rit naar Echternach . Doordat er op de
weg nat grasmaaisel lag , was er een valpartij : Guido en Agnes vielen hierdoor op de
grond . Gekneusde ribben van Guido en wat vuile kleding was het gevolg .

Gr. 1 fietste naar de "Erbeskopf", het hoogste punt . Hierna werd gedaald tot Wirschweiler .
In een restaurant werden we bediend door "ein schönes Fräulein" ,was uns fröhlich machte,
aber : "Reduktion gab es nicht".

s'Avonds was er gereserveerd bij "Il Forno" voor 19 personen . Toch was er maar voor 18
gedekt . De goedlachse italiaanse ober maakte het goed met lekker eten en drank . Gezellig .

Woensdag stond een rit naar Saarburg voor gr. 2 en 3 op de verlanglijst . Kort na vertrek uit
deze oude stad , brak de zadelpen van Martines fiets , zij moest gerepatrieerd worden .

Gr.1 fietste naar "Petite Suisse", daar had een hevige storm een wegverzakking veroorzaakt.
Wat verder had ook deze groep pech : een spaak van Edwins fiets begaf het , dus takelen.
Met wat vertraging gingen we eten , waarna Michel & Vera , tesamen met de chauffeurs van
de volgauto , een aangename verrassing te beurt viel , als bedanking voor hun inzet .

Donderdag was vertrekdag en werden , na het ontbijt , de koffers in de auto's gezet . Nadat
Martines fiets voorlopig was hersteld en Edwin de tweede fiets van Nancy mocht gebruiken
(zelfde heuphoogte) , waren we allemaal weer op weg . Gr 2 en 3 gingen de rivier , de Kyll,
stroomopwaarts volgen . Deze rit was soms zo steil , dat iedereen moest afstappen , zelfs de
elektro's . Terug opstappen kon enkel vanop een horizontaal vlak zoals bv. een inrit .

Gr. 1 fietste via de "Rösterkopf" en de steile klim van 18% te Pöler , naar Hermeskeil.
Na een broodje in de bakkerij bergaf tot aan het hotel, via de mooie Ruwer Fahrradweg .
Tesamen dronken we nog een biertje / wijntje of ... en vertrokken we richting Herk-de-Stad.

Dank : Michel & Vera, Willy & Agnes, Jos B & Daisy, Benny & Nancy, Edwin & Martine ,
Roger & Carina, Christa, Rudy & Hugo, Guido & Alex, Stefan & Jos T .

Fotoboek!!!